

# BEDEVAART NAAR BRIELLE OP DONDERDAG 27 JULI 2017

Een initiatief van de parochie St Michiel Weelde



met de medewerking van de Heemkunde-en Erfgoed Vereniging Nicolaüs Poppelius



**De jaarlijkse bedevaart naar de Heilige Nicolaüs Poppelius te Brielle heeft plaats op :**

**DONDERDAG 27 JULI 2017**

Inschrijven kan vanaf maandag 3 juli tot en met ten laatste op zondag 16 juli bij :

Frans VERHOEVEN, Molenstraat 30 te 2381 WEELDE,  
tel. 014/657685, e-mail : [frans.verhoeven@telenet.be](mailto:frans.verhoeven@telenet.be)

en/of door overschrijving van het verschuldigde bedrag van 54,00 euro per persoon  
op de rekening BIC : BE78 7333 5215 4486 , IBAN : KREDBEBB  
van parochie St Michiel Weelde , Weeldestraat 90 te 2381 WEELDE,  
met vermelding van uw naam, het aantal personen en uw opstapplaats

Opstapmogelijkheden :

Ravels (kerkplein) : 7.30 uur - Ravels-Eel (kerk) : 7.35 uur - Weelde (Kerk St Jan) : 7.40 uur Poppel  
(kerk-bushalte) : 7.45 uur

Programma :

Bij aankomst aan de bedevaartskerk van de Martelaren Van Gorcum in Brielle worden we verwelkomd met een tas koffie/thee en een versnapering. Om 10.00 uur gaat E.H. Bert Pluym voor in de Eucharistieviering en bij de ommeegang rond de plaats waar de martelaren vermoord werden. Als alternatief kunnen mensen verkiezen om een wandeling te maken naar en in Brielle. (het centrum van Brielle ligt op 1,5 km van het bedevaartsoord.)'s Middags omstreeks 12.00 gebruiken we in Oostvoorne een broodmaaltijd. Na onze broodmaaltijd zakken we terug af naar de provincie Noord-Brabant, meer bepaald naar het dorp Klundert waar we een bezoek brengen aan het National Vlasserij-Suikermuseum. In de westhoek van Noord-Brabant verbouwt men al eeuwen de grondstof vlas voor de productie van vlaslint, linnen of lijnolie en suikerbieten voor de productie van suiker. Midden in dit gebied, in het vestingstadje Klundert, staat het Vlasserij-Suikermuseum. Van de honderden grondstoffen verwerkende bedrijven is alleen de suikerfabriek overgebleven. Het museum neemt u op boeiende wijze mee van vroeger naar nu. Medewerkers van het museum die jarenlang in de vlasindustrie werkten, demonstreren het verwerkingsproces van vlas helemaal met de hand. Het is een lust voor het oog om te zien hoe ze door middel van repelen, braken, hekelen en zwingelen de ruwe vezel verwerken tot vlaslint. In de suikerexpositie neemt de rondleider u mee van bietenzaadje tot suikerklontje. We sluiten de dag af met een heerlijke drie gangen maaltijd. Daarna keren we terug naar huis via een stop op onze verschillende vertrekplaatsen. En zo hopen we ergens omstreeks 20.00 uur - 21.00 uur terug thuis te zijn.

WE WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE EN EEN AANGENAME BEDEVAARTSDAG !